

De heer Kees Heuvelman, geb. 1946 verteld:

(febr. 2010)

Mijn ouders woonden met acht kinderen aan de Kortlandstraat in Nieuwerkerk.

Mijn opa (vaders vader) was een Ouderkerkse zeilschipper met twee scheepjes die o.a. zand en grint leverde aan Leen Boer in Korte Noord. Vader en zijn zus als acht en zevenjarige trokken in de jaagpaden samen het schip zonder motor. Opa zeilde naar de Dordtse Kil waar hij met een baggerbeugel met de hand het zand en het grint naar boven haalde, het was zwaar werk. Later werkte vader bij de leerlooierij in de Groene dijk naast de slachterij Molendijk. Hij moest de natte huiden met zout strooien en stapelen zodat hij vaak kapotte handen had. Als hij thuis kwam stonk hij vreselijk en waste zich bij gebrek aan een douche in een teil warm water in de keuken. Hij is 83 jaar geworden. We hadden het niet breed, we smeerden reuzel (kaantjes) of schapenvet op ons brood.

KRANT RONDBRENGEN

Ik was 8 jaar en bracht samen met Allan de Jong de weekkrant 'De IJssel en Lekstreek' rond. Cor Muijt van de winkel bracht de kranten bij café Hoenkoop aan de 's-Gravenweg. Hij fietste langzaam met de kranten tussen ons in en wij brachten de krant rennend rond bij alle boerderijen waar men toen alleen in de deur een brievenbus had. Soms pakte de hond je, dus rende je nog harder. Bij de Scheve overweg kregen we bij het winkeltje van Vuik voor 2 cent een handje wybertjes. Weer verder tot de Klaas Klinkertweg en de Bermweg weer terug, vervolgens de Tochtwegen. Na bijna 3 uur was je uitgeput en kregen daar maar één dubbeltje voor. We speelden vaak op de steenbakkerij 'Klein Hitland', en langs de IJssel tussen het riet vermaakten we ons met het maken van katapulten en rietfluitjes.

EEN BAANTJE

Ik kwam van de Goudse ambachtschool af en ging bij Paul van Weelde werken als krullenjongen in de carrosseriebouw, van o.a. autobussen. Werkdagen van 49 uur, zaterdags tot half één, voor zes 6 gulden per week. Je kreeg in die tijd alleen zakgeld en wat spaargeld, want moeder kon het geld goed gebruiken voor 't gezin. Na 10 jaar en ging ik naar De Jong Elektro in Nieuwerkerk en werd monteur en lasser. We werkten veel bij tuinders die overgingen op aardgas. Na 28 werkjaren nam de zoon de zaak over en ging reorganiseren. Ik was te duur, dus kwam het voor hem goed uit dat ik op mijn 52 ste werd afgekeurd na twee hernia operaties. Ik stond op straat, dat viel niet mee want ik had geholpen om de hele zaak op te bouwen.



Kees Heuvelman op de ambachtschool.

TRAINER

Ik leerde bij de voetbal voor docent, en werd trainer bij de KNVB. in het rayon Gouda Z.H. West. Tot heden train ik de jeugd van 10 – 18 jaar. En in Nieuwerkerk bij de J.P.N.(Jeugd Plan Nederland). Tevens ben ik scout in district West 11 die talentvolle voetballertjes selecteert en probeer dan een nieuw Ned. elftal te maken.

Ik hou niet van onrecht, mijn motto is: 'Nee' bestaat niet, zoek altijd naar een positieve oplossing!

POLITIEK

Al weer jaren zit ik bij de partij GBN(Gem. Belangen Nieuwerkerk). We gaan door in de nieuwe gekozen raad voor de Zuidplas, het GBZ. Jammer dat M.B.(Moordrechts Belang) niet met ons samen wilde, ze zijn nu weggestemd. We hadden sterker gestaan voor één Zuidplaspogemeente. Fijn dat Bonthuis voorlopig nog burgemeester mag blijven, een man van woorden maar ook van daden, ongeacht wat voor politieke partij je bent. Ik ben wel eens lastig met vergaderingen maar ik zeg waar het op staat, maar ik bedoel het goed.

